

Zanguurtje op zondag 22 mei 2022 aansluitend aan de avonddienst

Na de kerkdienst drinken we eerst koffie en u hoort ondertussen diverse liederen/muziek.

• **Opw. 334: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen**

1. Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
2. Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. *Refr.*

Refrein:

- Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.
3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. *Refr.*

• **Gez. 228, OTH 235: Neem mijn leven, laat het Heer**

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2. Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.
6. Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

• **Gezang 148: 1, 3 en 6 Van U zijn alle dingen**

1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God, alleen,
van U de zegeningen,
o hoorder der gebeenen!
Uw liefd' en trouw omringen
mijn wankelende schreen,
en wat w' ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen!
3. Gij wacht niet tot wij vragen,
voorkomt zelfs onze bee,
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelve mee.
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost ons in het wee,
en onder alle slagen
schenkt Gij aan 't hart uw vree.
6. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijv', o Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen,
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

• **JdH 33: Daar ruist langs de wolken**

1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
2. Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?
3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

• **OTH195: Geef vrede, Heer, geef vrede**

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

zanguurtje

• **Opw 392: Mijn Jezus, ik hou van U**

1. Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U, die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
2. Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
3. Ik zal van U houden, in leven en dood.
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
4. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom.
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U:
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

• **Opwekking 268: Hij kwam bij ons, heel gewoon**

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,
De Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, - Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, - Gedragen door Zijn liefd' en kracht.
2. En in de tuin van de pijn
Verkoos Hij als een lam te zijn,
Verscheurd door angst en verdriet
Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. *Refrein*

3. Zie je de wonden zo diep.
De hand, die aard' en hemel schiep,
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man die onze zonden droeg. *Refrein*
4. Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. *Refrein*

• **Weerklank 167/JdH 25/ELB 122: Daar juicht een toon**

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid

• **Weerklank Psalm 51A: 1, 5 en 8 (melodie Psalm 116)**

1. Wees mij genadig, toon Uw goedheid, Heer
Uw liefde is zo groot, heb medelijden
Wil van mijn overtredingen bevrijden
Mijn leven Heer, mijn nood leg 'k voor u neer.
5. Ontzondig mij met hysop, maak mij rein
Was mij, o God, dan zal ik zeker weten
Witter dan sneeuw, want U zult mij genezen
Dan zal mijn leven vol van vreugde zijn.
8. Red mij van schuld, Heer, spaar toch mijn bestaan
Dan zal ik zingen van Uw grote werken
Open mijn mond, ik zal Uw roem versterken
Om alles wat U voor mij hebt gedaan.

• **Gez. 282: Blijf bij mij Heer**

1. Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvlieft,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
2. Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!
3. 'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!
4. Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.
5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!