

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl L.A. van Maaren A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling M.J. van Zante
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo A.G. van Zante
DIAKENEN	J.W. Boogert W.M.H. Slingerland
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
KINDEROPPAS	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Overmoedig?

*Want met U ren ik door een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur. Psalm 18:30*

Waar haalt David de moed vandaan? Is hij niet te overmoedig? Berust deze tekst niet op grootspraak? Toch niet. Er ligt een diep geheim in deze belijdenis. David zegt tot tweemaal toe dat hij met God gaat. Lees daar niet overheen: “met U”, met mijn God”.

Zonder Hem zou David voor die bende op de loop gaan. Zonder God zou hij onderaan die vestingmuur vertwijfeld omhoog kijken. Onneembaar. Maar David heeft geleerd om eerst op God te zien en pas daarna op de hindernissen. David kijkt als het ware door Gods ogen tegen die bende en tegen die muur aan. Dat is het levende geloof dat de Heilige Geest werkt.

Wij kunnen ook zo'n “bende” op ons af zien komen en er kunnen ook hoge muren en blokkades in ons leven zijn waar we tegenop lopen. In het gezin, in het huwelijk, de opvoeding van de kinderen, op het werk en binnen de gemeente. Dingen waar we tegenop zien en niet uit de weg kunnen gaan. Wie kent geen hindernissen? Zeker als we de Heere vrezen. Het leven met Hem brengt strijd met zich mee. Deze psalm is er vol van.

David sterkt zich in God. Dat is geen overmoed, maar ootmoed. Voorzover deze tekst grootspraak is, is het een groot spreken van de Heere. David geeft Paulus de hand die in zijn bekende zegelied (Rom. 8) belijdt meer dan overwinnaar te zijn. Midden in alle strijd. Door Christus, de Overwinnaar bij uitstek! Door Wie anders?

Lezen: Psalm 18:21-30, Romeinen 8:35-39

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een psalm”

KERKDIENSTEN

Zondag 2 februari 2025

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | voorbereiding Heilig Avondmaal

18:30 uur: Ds. D.C.G. van der Kraan, Gouda

1^e collecte: World Vision

Kwetsbare kinderen helpen om op te staan uit armoede

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 9 februari 2025

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | viering Heilig Avondmaal

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom | viering Heilig Avondmaal
Woon- en Zorgcentrum Avondlicht

18:30 uur: Ds. A.J. Hagendoorn, Zegveld | dankz. Heilig Avondmaal

1^e collecte: Diaconie

Voor plaatselijke diaconale doeleinden

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 16 februari 2025

09:30 uur: Dr. M. van Campen, Ede

16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | themadienst

1^e collecte: HVC

Hulp aan vervolgte christenen

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte Zondagsschool

2 feb:	Psalm 103	De liefde van God
9 feb:	Jona 1: 1 en 2: 11	Jona op de vlucht
16 feb:	Jona 3: 1-10 en 4: 1-11	Jona gaat naar Ninevé

Kinderoppas:

2 feb: Jeanine en Elin

9 feb: Annette en Vera

16 feb: Daniëlle en Charlotte

Schoonmaakrooster

27 t/m 31 jan: Nel van der Linden en Rika van Brakel

3 t/m 7 feb: Anne en Lijntje van der Weerd

10 t/m 14 feb: Carolien Boogert en Helma van Mourik

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Huwelijk



Op D.V. 14 februari 2025 hopen Joël de Fockert en Roelie Scherff elkaar het ja-woord te geven. Om 19:00 uur willen zij God om Zijn zegen vragen in een kerkdienst in de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Waardhuizen. Wat een vreugde om naar deze dag uit te zien voor het toekomstige echtpaar, ouders en allen om hen heen.

Daarnaast denken we ook aan het verdrietige gegeven dat Joëls broer en Gijs en Dicky's zoon Daniël er niet bij is na zijn heengaan bijna vijf jaar geleden.

We wensen Joël en Roelie zegen en geluk toe op hun gezamenlijke weg in de nieuwe woonplaats: 'je mag vertrouwend lopen, God doet de toekomst open. God houdt ons ja omsloten'.

Jubileum

Jan Geluk en Ella Geluk-Lepoeter (Korshof) beleefden op vrijdag 24 januari de mijlpaal van 50 jaar huwelijk. Ze mogen in dankbaarheid terugzien op al het fijne wat ze hebben ontvangen, zoals in kinderen en kleinkinderen. En in de nare momenten wordt juist ook beseft dat man en vrouw in het huwelijk aan elkaar gegeven zijn. Op hun verdere levensweg wensen we hen Gods geluk en leiding toe!

Zorgen

Wilco Slingerland (Wadensteinsesseeg) werd uiteindelijk opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam, nadat hij steeds zieker werd. Na een week mocht hij het ziekenhuis weer verlaten. Het zal veel vergen om te herstellen, maar gelukkig lijkt de oorzaak gevonden en denken de artsen dat de auto-immuunziekte in de toekomst te behandelen is. Daarvoor danken we God en we wensen Wilco en zijn gezin Gods kracht en geduld toe bij het aansterken in de komende tijd.

Voor allen met ziekte, zorgen en verdriet in onze gemeente en
gemeenschap:

Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg,
hield uw trouw mij staande, HEER.
Toen ik door zorgen werd overstelpt,
was uw troost de vreugde van mijn ziel
(Psalm 94:18,19 NBV21)

Verlies

Op 24 januari 2025 overleed de (schoon)moeder van Jan-Willem en
Carolien Boogert (Rij- en Uitweg) en de oma van Renée op 71-jarige
leeftijd. Het geeft verdriet om de lege plaats die ze achterlaat in het leven,
dankbaarheid in de herinnering aan wie ze was en troost dat ze nu thuis
is bij haar hemelse Vader. Er is gelegenheid om de familie te condoleren
op donderdag 30 januari van 19:30-20:30 uur in kerkelijk centrum Het
Anker, Ankerstraat 1 in Meerkerk.

In deze week van afscheid en in de tijd daarna wensen we de familie
Boogert de hulp van de Heere toe.

Dankwoord

Langs deze weg willen wij iedereen die met ons meegeleefd heeft na het
plotselinge overlijden van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder
oma en overgrootmoeder

Jenny van Arendonk - van Maren

hartelijk bedanken. Dit is voor ons een grote steun geweest.

Kinderen ,klein-en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Met dank aan God, die mijn leven gespaard heeft, wil ik ook dankzeggen
voor de vele kaarten, telefoontjes, apps en bloemen.

Het heeft mij goed gedaan dat zoveel mensen aan je denken.

Veel geduld moet ik hebben om weer gezond te zijn.

Artje van Ooijen-de Kuijper

Bedankt

We willen u en jou heel hartelijk bedanken voor het meeleven bij mijn
25 jarig ambtsjubileum als predikant. We zijn verrast door en onder de
indruk van de vele persoonlijke gelukwensen, kaarten, telefoontjes en
email berichten. Ja, tot zelfs bloemen en geschenken aan toe. We
beseffen dat dit jubileum een gunst is en dat geeft onze dankbaarheid

een diepe inhoud. Hoewel – of juist omdat – je maar een onvolmaakt mens bent, is de verwondering des te groter dat de Heere ons voor deze taak geroepen en door de jaren heen gedragen heeft. In Zijn kracht vervulden we Zijn opdracht in uw midden en daarna vele ‘gemeenten in zorgen’ als interim predikant. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

We denken ook in dankbaarheid terug aan zondagavond 12 januari waarin we even stil mochten staan bij dit heuglijke feit. Ook de ontmoeting met u en met jou na de dienst was – zoals altijd – hartverwarmend. De ondervonden hartelijkheid en de liefde in de verbondenheid heeft ons stil gemaakt. We bedanken de kerkenraad, koster en vrijwilligers die ons de mogelijkheid gegeven hebben en alles organiseerden.

Hartelijke groeten,
Fam. Ds. J. van Dijk, Zeist

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem

Mw. C. van der Wal van Maren
Oranjehof 64
Huis ter Leede
4141 GC Leerdam



Mw. Marianne van Mourik
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4 – K 106
4175 EE Haaften

Afspraken bezoekerwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede

en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

Vorbereiding op en viering Heilig Avondmaal

Op zondagmorgen 2 februari is de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op zondag 9 februari willen we het vieren. In de diensten lezen we over Elia, die bij beek Krith wordt gevoed met raven en vervolgens bij de weduwe van Zarfath gaat wonen(1 Koningen 17).

Themadienst | God is mijn licht

Soms heb je het moeilijk, zit het even tegen; slechte cijfers op school, vrienden reageren niet op je berichtjes, je wordt ziek of je verliest iemand.

Weet dat er één "licht" is dat jou weer kan laten schijnen, jou kan helpen er weer bovenop te komen. Het is er altijd en het dooft nooit, maar je moet het soms zoeken. Het begint misschien als een zwak lichtje, maar geloof erin, vertrouw erop en het wordt zo fel als jij wilt, een kaarslicht of zelfs zo vel als een vuurtoren. Zoek dat licht, wees dat licht voor een ander en vertrouw op dat licht.

God is mijn licht!



*"Telkens als men denkt
't gaat niet meer
schijnt er een lichtstraal
keer op keer
die de kracht en de moed geven
om verder te leven"*
(van Gedichten.nl)

Zondag 16 februari '25 om 16.30 uur bent u/ben jij welkom in de themadienst. Na afloop hopen we weer gezellig na te praten, met een broodje en soep erbij. Tot dan?!
Themadienst-commissie

Catechese: Follow Me (12-16)

Tot de voorjaarsvakantie houden we goed de vaart erin. We zien elkaar op 29 januari, 5, 12 en 19 februari om 19:00 uur in het kerkelijk centrum.

Catechese: Follow Up (16+)

Ook bij Follow Up houden we het tempo in de komende tijd hoog. We ontmoeten elkaar op 29 januari, 5, 12 en 19 februari om 20:00 uur in het jeugdhonk aan de Achterweg.

Generatie Y

Op dinsdagavond 18 februari zijn alle reguliere deelnemers van Generatie Y welkom om 20:00 uur welkom in de Tuinkamer. We combineren deze avond opnieuw met de drie belijdeniscatechisanten, die ook op andere avonden bij elkaar komen.

Bijeenkomst Geestspraak

Het leesmateriaal over Geweld in het Oude Testament was ditmaal veel beter behapbaar en ook verhelderend om een geestelijke leeshouding te ontwikkelen. Opnieuw waren de gesprekken fijn. Op dinsdagavond 4 februari hopen we elkaar om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum te ontmoeten. We gaan dan met elkaar spreken over vrouwen als ambtsdragers, o.a. hoofdstuk 7.9. Het leesmateriaal wordt weer een week van tevoren opgestuurd.

Bijbelgesprekskring

We hopen elkaar te zien op dinsdagmorgen 11 februari van 10:00-11:30 uur. De randfiguren uit het Oude Testament hebben we nu allemaal behandeld. We gaan nu uit het Nieuwe Testament verder met de Kanaänitische vrouw, blz. 69 van Randfiguren (de wijzen uit het Oosten en de barmhartige Samaritaan hebben we in de afgelopen jaren al als onderwerp besproken).

De volgende data: dinsdag 11 maart en dinsdag 1 april

Ds. Wilhelm Roseboom

Kerkbalans 2025

De Actie Kerkbalans heeft in eerste telling opgebracht € 66.284,12 . Het is weliswaar iets minder dan de eerste telling van vorig jaar, maar het blijft uiteraard een prachtige start. Iedereen die op welke manier een bijdrage heeft geleverd, willen we graag heel hartelijk bedanken. We zijn dankbaar dat verschillende mensen ruimte hebben gevonden om hun bijdrage te verhogen. Fijn dat u zo het werk in de kerk steunt.

We hebben er overigens alle vertrouwen in dat we het uiteindelijke doel van € 75.500 gaan halen. Daarvoor moeten nog wel stapjes worden gezet, maar dat komt vast goed. Zeker als we er met z'n allen onze schouders onder zetten.

Met de opbrengst van de Actie Kerkbalans maken we het werk vanuit de kerk mogelijk. Bezoekwerk, jeugdwerk, de kerkdiensten, het werk onder ouderen en zieken, de bloemengroet, het evangelisatiewerk, etc. etc. Belangrijk werk, dat velen op prijs stellen. Naast Kerkbalans zijn er nog andere inkomsten en als Kerkbalans € 75.500 opbrengt, is dat voldoende om alles te kunnen betalen. In het vorige kerkblad en in de brief die onlangs is verspreid, hebben u en jij daar meer over kunnen lezen.

Wilt u misschien nog een bedrag overmaken voor Kerkbalans of uw bijdrage verhogen, dan kan dat uiteraard. Graag zelfs! We geven niet alleen voor de kerk van vandaag, maar zeker ook voor de kerk van morgen.

Banknummers t.b.v. de Actie Kerkbalans:

NL42 RABO 03280 00531

NL10 INGB 0000 950925

t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2025.

Alvast hartelijk bedankt!

Als leidraad voor een gift gebruiken we alweer een aantal jaren de slogan 'Geef volgens de tabel, dan redden we het wel!' Daarom hier nogmaals

die tabel, die ook sommige andere kerken hanteren.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. (2 Korinthe 9:7).

College van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
hervormdherwijnen.nl

Actie  **Kerkbalans**

**OMZIEN
NAAR
ELKAAR**

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Beheer collectebonnen

Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of via de speciale bus in het voorportaal van de kerk.

Oud papier verzamelen in banendozen

Op het terrein van de Kringloopkas staat een grote ijzeren container, waar papier en karton ingeleverd kunnen worden. Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) banendozen ophalen. De openingsuren zijn woensdagmiddag en zaterdagochtend. Als de dozen vol zijn, kunnen ze bij de kas worden geruild voor nieuwe dozen.

Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.



Datum	Naam	Leeftijd	Adres
02-02	J. van Dijk - van der Meijden	86	Sluimerskamp 18
08-02	A. Mijdam - van Zanten	94	Sluimerskamp 18

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Henk de Bruin (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 - 5394 1059). Dit in verband met de bezetting van de zalen.

VERANTWOORDING

Collecten

31 dec	1 ^e collecte	€	60,60	World Vision
	2 ^e collecte	€	60,30	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	297,80	Oudejaarscollecte
1 jan	1 ^e collecte	€	40,65	Diaconie
	2 ^e collecte	€	32,25	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	37,00	Pastoraat en prediking
5 jan	1 ^e collecte	€	163,40	Schuldhulpmaatje WB
	2 ^e collecte	€	131,95	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	120,20	Pastoraat en prediking
12 jan	1 ^e collecte	€	216,90	Bloemengroet
	2 ^e collecte	€	184,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	182,50	Pastoraat en prediking
16 jan	1 ^e collecte	€	87,85	Dienst in WZC Avondlicht
19 jan	1 ^e collecte	€	100,90	Woord & Daad
	2 ^e collecte	€	95,80	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	96,20	Pastoraat en prediking

Giften ontvangen via:

De bank; kerkrentmeesters € 275,00 voor collecten

Joja van Horssen € 10,00 voor het kerkblad

Ds. Wilhelm Roseboom € 20,00 + € 30,00 voor de kerk

Diaken Jan Willem Boogert € 10,00 voor de bloemengroet

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Ruim twintig jaar geleden verliet ik de Gomarus in Gorinchem om Internationale Betrekkingen te gaan studeren in Groningen. Vorige week werd er voor het eerst een reünie van mijn oude klas gehouden. Het idee bleek te zijn ontstaan bij een aantal oud-klasgenoten die hadden vernomen dat ik uiteindelijk predikant was geworden. Ze wilden eens een dienst bijwonen, maar ze hebben vervolgens het idee uitgebreid tot het zien van iedereen met een reünie.

Als je elkaar dan spreekt, merk je dat er veel is gebeurd in de tussenliggende jaren. Maar aan de andere kant praat je ook zo weer met elkaar verder en de meesten bleken vrijwel hetzelfde te zijn gebleven als op het VWO. Blijkbaar ben ik ook redelijk hetzelfde gebleven, want veel oud-klasgenoten gaven aan helemaal niet verbaasd te zijn dat ik dominee ben geworden. Nu ik erop terugkijk, heb ik toen inderdaad bijvoorbeeld al een hele verhandeling over de Synode van Dordrecht geschreven (met de strijd tussen de leer van Gomarus en Arminius). Het lag er dus best dik bovenop, alleen had ik het zelf nog niet door. Hadden ze dat destijds maar gelijk gezegd, het had me kostbare jaren gescheeld! Hoewel, het is denk ik ook goed geweest om een kleine omweg te hebben gemaakt.

We kwamen op de reünie er tevens achter dat er nogal wat oud-klasgenoten in de Drechtsteden wonen. Met het oog op onze toekomst heb ik gelijk het plan gelanceerd voor een Drechtstedengroep. We kunnen de groep mooi Synode van Dordrecht noemen 😊.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Agenda

Woensdag 29 jan	19.00 uur	Follow Me (12-16)
Woensdag 29 jan	20.00 uur	Follow Up (16+)
Zaterdag 1 feb	9.00 - 12.00 uur	meubelmarkt terrein de Kringloopkas (Achterweg 57)
Dinsdag 4 feb	20.00 uur	Bijeenkomst Geestspreek
Woensdag 5 feb	19.00 uur	Follow Me (12-16)
Woensdag 5 feb	20.00 uur	Follow Up (16+)
Dinsdag 11 feb	10.00 – 11.30 uur	Bijbelgesprekkring
Woensdag 12 feb	19.00 uur	Follow Me (12-16)
Woensdag 12 feb	20.00 uur	Follow Up (16+)
Dinsdag 18 feb	20.00 uur	Generatie Y
Woensdag 19 feb	19.00 uur	Follow Me (12-16)
Woensdag 19 feb	20.00 uur	Follow Up (16+)
Zaterdag 24 mei	9.30 - 13.00 uur	grote rommelmarkt op terrein Kringloopkas (Achterweg 57)
Vrijdag 7 nov		online-draaiavond in dorps huis de Poort

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 17 februari 2025 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

10 maart	voor 3 weken	19 mei	voor 4 weken
31 maart	voor 4 weken	16 juni	voor 3 weken
28 april	voor 3 weken	7 juli	voor 7 weken

Christelijke Boekhandel De Oase

Christelijke Boekhandel De Oase in Haaften gaat sluiten.

Heb je nog een Oase cadeaubon ga er dan **vóór 30 april** mee naar de winkel. Dan kan jouw/uw keus nog besteld worden

als het niet meer op voorraad is in de winkel. Na 30 april kan er niet meer besteld worden. Je kunt dan nog wel iets kopen wat op voorraad is. De winkel sluit **definitief per 24 mei 2025!**



Programma BOP Herwijnen voorjaar 2025

februari

Woensdag 5 februari 10.00 – 12.00 uur

Inloop met Koffie & Thee, sjoelcompetitie en spelletjes.

Woensdag 19 februari 10.00 – 12.00 uur, *Presentatie*

door Anneke Nijhof, over gezond ouder worden en gelukkig oud zijn.

maart

Woensdag 5 maart 10.00 – 12.00 uur

Inloop met Koffie & Thee, sjoelcompetitie en spelletjes.

Woensdag 19 maart 10.00 – 12.00 uur, *Lezing*

over de watersnoodramp van 1953, door Kees Osseweijer.

april

Woensdag 2 april 10.00 – 12.00 uur

Inloop met Koffie & Thee, sjoelcompetitie en spelletjes.

Woensdag 16 april 10.00 – 12.00 uur, *Presentatie door Arie de Hoog over: ervaringen uit de scheepvaart.*

Woensdag 30 april

Inloop met Koffie & Thee, sjoelcompetitie en spelletjes.



Mei

Woensdag 14 mei 10.00 – 12.00 uur

Pub-quiz, presentatie Koen Bijl

Woensdag 28 mei 10.00 – 12.00 uur

Inloop met Koffie & Thee, sjoelcompetitie en spelletjes.

Juni

Woensdag 11 juni 10.00 – 12.00 uur, *Bingo gepresenteerd door Winfried Flapper.*

Stichting BOP Herwijnen.

Contact:

Bart van Zandwijk

l.van.zandwijk@agroweb.nl

tel: 06-13784043

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENT OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ♦ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

**PASTORAAT EN
PREDIKING** Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00