

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl L.A. van Maaren A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling M.J. van Zante
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	A.G. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Mijn Herder

*“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.”
Psalm 23: 1*

Misschien wel de bekendste psalm. Psalm 23 raakt het hart van het geloofsleven.

David gebruikt het beeld van de herder niet voor niets. Hij de vroegere herder, kent het van binnenuit. In de oosterse wereld ging het om een hard en vooral gevaarlijk beroep. De kudde werd bedreigd door wilde dieren. Bovendien vroeg het veel inspanning om vruchtbare weiden te vinden. Een goede herder kon je alleen zijn, als je hart voor de schapen had.

Dat geldt ook van de Heere. Let er op hoe persoonlijk David spreekt: “Mijn Herder”. Dat is geloof. Hij vertrouwt zich volledig aan Gods zorg toe. Nee, dat betekent niet dat hem nooit iets overkomt. Juist in deze psalm komen we de harde werkelijkheid van het leven tegen. Het dal van de dood. “Maar de Heere is met mij”, belijdt David. “Hij vertroost mij met zijn stok en zijn staf. In zijn hoede ben ik veilig”.

Een diepe belijdenis. Deze psalm wordt nog rijker, als we zien op de Goede Herder uit het Nieuw Testament. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. Hij heeft het ware herdershart. Hij zorgt op tijd voor voedsel. Hij draagt mij als ik niet meer kan. Een bekend lied vraagt: “Kent gij reeds de Goede Herder?” Gelukkig wie het David (steeds weer) leert nazeggen: “De Heere is mijn Herder”. Dat geeft blijdschap. Of niet?

Lezen: Psalm 23: 1-4; Joh. 10: 11 - 14

Uit bijbels dagboek: “Elke dag een psalm”

47e Jaargang, no. 1271, 2 oktober 2023

KERKDIENSTEN

Zondag 8 oktober 2023

09:30 uur: ds. J. Brouwer, Veen

18:30 uur: ds. J.H. Menkveld, Giessen Nieuwkerk

1^e collecte: Diaconie

(voor plaatselijke diaconale doeleinden)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 15 oktober 2023

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom

18:30 uur: prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg

1^e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe

(ondersteuning voor mensen in financiële problemen)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 19 oktober 2023

15:00 uur: ds. W.M. Roseboom

Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 22 oktober 2023

09:30 uur: prop. L. Solleveld, 's Gravenzande

18:30 uur: ds. A.T. Blijderveen, Veenendaal

1^e collecte: Project 10 27 GZB

(onderwijs voor kinderen in Nicaragua)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondagsschool

8 okt. Rechters 6 Gideon geroepen tot rechter

15 okt. Rechters 7 Gideon verslaat de Midianieten

22 okt. Math. 9: 18-26 Het dochttertje van Jaïrus

Crèche

- 8 okt. Esther Roseboom, Motiënna Liefde
15 okt. Danielle en Charlotte van Mourik
22 okt. Jacco Ruitenburg, Rens van Zante

Schoonmaakrooster

- 2 t/m 6 okt: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel
9 t/m 13 okt: Nel van der Linden, Rika van Brakel
16 t/m 20 okt: Jolisa van Zante, Arissa Wigmans

OMZIEN NAAR ELKAAR

Aanvulling geboorte

De vorige keer meldden we al de geboorte van Jordy Slingerland. We hadden toen wel bericht gehad, maar nog geen geboortekaartje. Op het geboortekaartje lezen we dat Jordy's volledige naam Jacob Marinus is en dat hij op 10 september is geboren. Kernachtig hebben de ouders op het kaartje gezet: "Voor Hem geschapen, aan ons toevertrouwd". Wat een rijkdom als ouders Wilco en Leny, zussen Myrthe en Femke zo samen met Jordy door het leven kunnen gaan.

Gezondheid

De beoogde doelen van de operatie bij Aart Versteeg (Zworrelstraat) zijn geslaagd, maar hij is nog in afwachting van verdere uitslagen. Dat ze zich daarin gedragen mogen weten door de Goede Herder.

Hannie Kwakernaak-van Arkel (Kromme Akkers) hoefde toch niet naar een revalidatiecentrum, maar mocht naar huis. Fijn dat dit weer mogelijk is, maar de tijden zijn nog ingewikkeld. We bidden dat God haar en haar man nabij is.

Voor allen in slechte tijden of beterende tijden: "Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!"

Jubileum

Peter en Mieke van de Minkelis (Rijshoutstraat , Sliedrecht) waren op maandag 2 oktober 25 jaar getrouwd. Een grote mijlpaal, temeer omdat ze de afgelopen jaren toch regelmatig gedacht hebben dit niet samen te kunnen beleven. Ze zijn God dankbaar om het te kunnen vieren met kinderen en verdere familie. Een gezegend jubileum en een rijke tijd met elkaar gewenst!

Dankbetuiging I

Lieve kaarten en telefoontjes gezellige lectuur. Heerlijke chocolade, prachtige boeketten werd allemaal bij me gebracht. Dat heeft me erg goed gedaan nu ik met een wit voetje mag lopen en veel zitten. Gelukkig komen veel lieve mensen Rocco uitlaten dat is een feest voor hem. Bovenal dank aan God die mij gespaard heeft.

Met vriendelijke groet,
Lies de Bruijn

Dankbetuiging II

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, berichtjes, bloemen en cadeaus die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 25 jarig huwelijksjubileum.

Hiervoor hartelijk dank,
Gerton en Joke Oudijk - Blom

Dankbetuiging III

Langs deze weg willen wij een ieder die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader schoonvader, opa en overgrootvader

Catharinus van Arendonk

Hartelijk bedanken.

Ook de vele bezoeken in de periode voor zijn overlijden zijn voor ons een grote steun geweest.

J.E. van Arendonk van Maren
kinderen klein- en achterkleinkinderen

UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

We beleefden een aantal bijzondere diensten in september met de start van het winterwerk, bevestiging ambtsdragers en met het prachtige gezang van zangkoor Rejoice. Deze weken komen we in de regelmaat van de reguliere voedzame en duurzame diensten.

Op 15 oktober gaan we ook weer in de ochtenddienst verder met de Gewone Catechismus, omdat in de komende maanden de laatste avonddienst van de maand telkens bijzondere diensten zijn.

Wanneer we dan pas in het nieuwe jaar verder gaan, zitten we helemaal niet meer in de thematiek.

We zijn inmiddels bij het vierde gebod van de Tien Woorden aangekomen. De vraag voor deze keer is:

70 Wat betekent het gebod om op de zevende dag te rusten?

De rustdag ordent de tijd die God ons geeft. Wie de week begint vanuit Christus' opstanding, leeft bij de dag, maakt tijd voor gezamenlijke aanbedding van God en leeft toe naar Gods nieuwe wereld.

Bijbelgesprekskring

De kop is eraf! We hopen elkaar nu weer te spreken op dinsdagmorgen 17 oktober om 10:00. We lezen hoofdstuk 2, blz. 21-30 van Onvoorstelbaar.

Catechese: Follow Me (12-18)

Fijn om weer met de tieners bij elkaar te zijn om Jezus te leren volgen. We zien elkaar weer op 4 en 11 oktober van 19:00-19:45. Op 18 oktober is het herfstvakantie.

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar)

Vorig jaar zijn alle twintigers en begin dertigers uitgenodigd om mee te denken over het aanbod van de gemeente hen. Er is toen uitgekomen dat we dit jaar gaan beginnen met een gespreksgroep voor twintigers en dertigers. We hopen ongeveer zes keer in het seizoen bij elkaar te komen. We gaan in gesprek over wat we in het leven zoeken, hopen en geloven. Op 3 oktober is het startschot in de pastorie, Waaldijk 137, om 20:00. Iedereen van 20 tot 40 jaar van harte welkom!

Vanuit de Zondagsschool

Zoals u allen vast al weet hebben Ramona en ik na mijn benoeming tot ouderling en de aanvaarding hiervan besloten om te stoppen als leiding/voorzitter van de zondagsschool.

Op zondag 27 augustus jl. hebben wij op de zondagsschool afscheid genomen van de kinderen, de kinderen hebben allemaal wat te drinken en lekkere snoepjes gekregen.

Tijdens de vergadering van 20 september jl. hebben we officieel afscheid genomen van de zondagsschool en zijn we verwend met een mooie bos bloemen, kaarten, met mooie woorden van de leiding en de kerkenraad, mooie dagboekjes en door de kinderen geknutselde handjes om ons uit te zwaaien.

Hiermee hebben we een (lange) periode, waarin we met veel liefde de kinderen op hun eigen wijze Gods woord mochten meegeven, afgesloten.

Miranda Pippel en Eline van Baalen zijn bereid gevonden op ons als leiding op te volgen. Het is fijn om te weten dat de plaatsen die wij achter hebben gelaten heel snel weer ingevuld zijn.

Langs deze weg willen wij Miranda en Eline een fijne tijd en Gods zegen toewensen op hun werk voor de zondagsschool.

Annette Blom en Jannieke de Bruin hebben de taken van voorzitter van de zondagsschool overgenomen. Annette zal voornamelijk het aanspreekpunt voor de zondagsschool worden.

Langs deze weg willen wij de leiding bedanken voor de fijne jaren samen en wensen wij hen Gods zegen toe op hun werk voor de Zondagsschool.

Hartelijke groet,
Marco en Ramona van Zante



Opbrengst diaconale actie voor Red een kind

Vrijdag 22 september hebben we in de school een kledjesmarkt en talentenveiling gehouden. Dit werd georganiseerd door beiden kerken en de christelijke basisschool.

Dit heeft het mooie bedrag van ruim € 11.000 opgeleverd.

Het was mooi om te zien dat jong en oud zich inzetten voor het goede doel.

De opbrengst gaat geheel naar Red een Kind, voor de bouw van een kleuterschool in Rwanda



Iedere die in welke vorm dan ook heeft meegeholpen, hartelijk bedankt.
Namens de Diaconie

VERANTWOORDING

Collecten

20 aug	Ochtend coll. €	731,70	VBSW
10 sept	1 ^e collecte €	144,50	HVC
	2 ^e collecte €	107,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	105,25	Pastoraat en prediking
17 sept	1 ^e collecte €	150,75	Plaatselijk jeugdwerk
	2 ^e collecte €	167,10	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	193,55	Pastoraat en prediking
24 sept	1 ^e collecte €	169,90	Open Doors
	2 ^e collecte €	150,35	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	149,75	Onderhoudsfonds

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Giften

Jan de Fockert ontving € 20,00 als waardering voor de kringloopkas.

Carolien Boogert ontving € 10,00 voor de diaconale actie voor Red een kind.

In september is voor de collecten diaconie ontvangen € 81,-.

Voor het werk van de kerkrentmeesters werd ontvangen:

Via de bank een gift van € 50,00 en voor de collecten via de bank € 225,00.

Via Dicky van Zeiderveld € 50,00.

Via ds. Roseboom € 20,00 en € 10,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
09-10	E.M. Helmich-Quakernaat	93	Zworrelstraat
19-10	G. van Eeuwijk-van Driel	91	Biermanlaan
27-10	W.C. van Driel-van Gelder	100	Sluimerskamp

Zij die elders verblijven

Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg
4208 AA Gorinchem



Mevr. C. van der Wal - van Maren
Huis ter Leede, Oranjehof
4141 GC Leerdam

Activiteiten

Actie voor de voedselbank Leerdam

In de komende periode willen wij als kerk een actie houden voor de voedselbank Leerdam.

Wij hebben een aantal producten doorgekregen van de voedselbank waar op dit moment behoefte aan is, namelijk:

1. Olie om in te bakken: olijfolie, zonnebloemolie, enz.
2. Kruiden: peper, zout, kaneel, nootmuskaat, enz.
3. Fruit in blik: ananas, perzik, enz.
4. Sauzen: mayonaise, curry, ketchup, pindasaus, enz.
5. Wasmiddel



U kunt uw producten in een krat in de hal van de kerk plaatsen op zondag 15, 22 en 29 oktober.

Ook kunt u tijdens de openingstijden van de kringloopkas uw producten inleveren in week 42, 43 en 44. Daar zal ook een krat staan waar u, uw producten in kunt doen.

Alvast hartelijk dank,
Diaconie

Alvast noteren in uw agenda: datum grote rommelmarkt



Het duurt nog wel even, maar de rommelmarktcommissie begint alweer voorzichtig met het organiseren van de grote rommelmarkt, volgend voorjaar. Als datum is gekozen zaterdag 20 april 2024.

We hopen dat we op velen van u weer een beroep mogen doen om te helpen als vrijwilliger.

Online draaiavond in en vanuit het dorpshuis

Dit keer óók live te volgen!

Vrijdag 27 oktober houden we weer ons, inmiddels alom bekende, *online Rad van Avontuur*. De uitzending is dit keer niet vanuit het kerkelijk centrum, maar vanuit dorpshuis de Poort. De avond begint om 19.00 uur. U kunt de draaiavond uiteraard weer gewoon vanuit thuis volgen, via het YouTube-kanaal van de kerk. De link kunt u te zijner tijd vinden op de website van de kerk (www.hervormdherwijnen.nl)

MAAR LET OP:

U kunt dit keer ook live in het dorpshuis zelf aanwezig zijn om het draaien in de grote zaal van het dorpshuis te volgen. In de pauzes van de online draaiavond, draaien we met de aanwezigen enkele rondes met de kleine lootjes, zoals we tot en met 2019 gewend waren. Dit op veler verzoek. Die lootjes kunt u ter plekke in de zaal kopen.

Ook na afloop van de online draai-avond, draaien we een aantal rondes met de kleine lootjes. Uiteraard met mooie prijzen.

Iedereen die naar het dorpshuis komt, krijgt gratis een kop koffie met cake. Wie een lot (van 50 euro) voor de online draai-avond heeft én naar het dorpshuis komt, krijgt ook een bon voor een gratis consumptie en doet mee met een extra verloting aan het einde van de avond; voorwaarde voor het laatste is wel dat u bij die trekking aanwezig bent.

DUS:

Vrijdagavond 27 oktober, 19.00 uur: online draai-avond.

Te volgen via YouTube-kanaal kerk

En live te volgen in dorpshuis de Poort;

In de pauzes van de online draaiavond en na afloop: Rad van Avontuur met kleine lootjes.

Ps: er zijn geen loten meer te koop voor de online draai-avond.

Wie vragen heeft over nieuwe actie:

Dyke de Jooode (dykedejooode@gmail.com)

of 06 – 33752315 (ook WhatsApp)

Uit de pastorie

Dijkpraat

Inmiddels is het oude ritme aan de Waaldijk weer opgepakt. We zijn terug in de pastorie en Esther is na een lange verlofperiode terug aan de arbeid. Weliswaar in een andere functie bij het Leger des Heils (iets minder financiën, iets meer procesaansturing), maar wel op ongeveer dezelfde locatie en met dezelfde dagindelingen. Na een half jaar nauwelijks te hebben hoeven afstemmen wie er wanneer weg is en wat doet, was dat weer even zoeken voor mij. De geplande agenda moet wat strakker aangehouden worden.

De mensensoort staat echter niet voor niets bekend om zijn aanpassingsvermogen om te overleven, zo was ik ook snel gewend aan de veranderde situatie.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Dinsdag 3 oktober	20:00u Generatie Y (20-40 jaar)
Woensdag 4 oktober	19:00u Follow me
Dinsdag 17 oktober	10:00u Bijbelgesprekskring
Woensdag 11 oktober	19:00u Follow me
Vrijdag 27 oktober	19:00u Online draaiavond
Zaterdag 20 april 2024	Rommelmarkt

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 23 oktober 2023 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16



Volgende inleverdata zijn:

13 nov.	voor 3 weken
4 dec.	voor 3 weken
18 dec.	voor 3 weken
4 jan. 2024	voor 3 weken

Lucas 8:40-56



De vrouw die Jezus aanraakte

Zet deze tekeningen in de juiste volgorde

Woordraadsel

DOCHTERTJE HAND MOEDER
 ETEN HEERSER SLAAPT
 GELOOF HUIS SYNAGOGE
 GENEZEN JAIRUS WEEKLAGEN
 GESTORVEN JEZUS

N	E	G	A	L	K	E	E	W	A	H
A	E	M	O	E	D	E	R	R	E	U
V	G	R	E	S	R	E	E	H	T	I
L	O	X	W	A	L	H	G	R	E	S
F	G	B	P	V	E	U	C	I	N	P
O	A	N	E	V	R	O	T	S	E	G
O	N	B	G	K	Z	U	P	S	V	T
L	Y	T	V	P	L	R	E	U	D	P
E	S	S	U	R	I	A	J	Z	N	A
G	G	E	N	E	Z	E	N	E	A	A
L	I	S	I	P	C	A	R	J	H	L
E	J	T	R	E	T	H	C	O	D	S



KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENTST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ♦ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE

Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN

Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25

KERKRENTMEESTERS

Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

**PASTORAAT EN
PREDIKING**

Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS

Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD

Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO

Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITEwww.hervormdherwijnen.nl**APP (voor leden)**

Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nlApp-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN

Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00