

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen A. van der Meijden P.A. Hobo jeugdouderling phobo73@outlook.com
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
SCRIBA	D. de Joode Lunet 18, 4214 GA VUREN 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35)



Onder de terebint

Zoeken en roepen

*Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is.
Jesaja 55 : 6*

Je kunt op verschillende manieren zoeken. Als je een onbelangrijk iets verloren hebt, zoek je er wel naar, maar je stopt er al gauw mee. Je zegt: "ik kan er wel iets anders voor kopen". Is het iets belangrijks dan zoek je overal, net zolang tot je het gevonden hebt.

Je begrijpt dat de profeet niet het zoeken uit het eerste voorbeeld bedoelt.

Het gaat om dat zoeken, dat niet rust voor het gevonden heeft. Het wonderlijke is dat de Heere zelf ons hiertoe brengt. De mens uit zichzelf begint niet met het zoeken van de Heere. De mens zoekt vulling van zijn leegte of van zijn idealen. Maar de Heere zegt: "zoek Mij!".

Er wordt iets bij gezegd: "roep aan". Dat is al wat meer dan zoeken. Je weet dan tot wie je spreekt. Je noemt de naam. In het aanroepen wil de Heere zich laten vinden... juist vandaag. Nu immers is Hij nabij. Je weet niet wat het morgen is. Dan zou je Hem weleens niet meer kunnen vinden, omdat jezelf te ver of misschien wel helemaal weg bent.

Lezen: Jesaja 55

Uit: Bijbels dagboek "Wees Gij mijn Gids"

45e Jaargang, no. 1245, 24 januari 2022

KERKDIENTEN

Zondag 30 januari 2022

10:00 uur: ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom

Vorbereiding Heilig avondmaal

1^e collecte: GZB

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 6 februari 2022

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom

viering Heilig avondmaal

15:00 uur ds. W.M. Roseboom, woon- en zorgcentr. Avondlicht

voortgezette viering Heilig avondmaal

18:30 uur: ds. G.A. Termaat, Leerdam

dankzegging Heilig avondmaal

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Avondmaalcoll: Dorcas

Zondag 13 februari 2022

10:00 uur: ds. J. van Oostende, Putten

18:30 uur: ds. J.P. Lensen, Poederoijen

1^e collecte: PKN Kerk in actie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 17 februari 2022

15:00 uur: ds. W.M. Roseboom

Dienst woon- en zorgcentr. Avondlicht

Zondagsschool

Geen zondagsschool in verband met corona.

Crèche

30 jan. Marleen Ruitenburg
6 feb. Jacco Ruitenburg
13 feb. Wilma van der Meijden, Vera Hobo

Schoonmaakrooster

31 t/m 4 feb: Helma van Mourik en Carolien Boogert
7 t/m 11 feb: Nel van der Linden en Corrie Hobo
14 t/m 18 feb: Lijntje en Anne van der Weerd

OMZIEN NAAR ELKAAR

Welzijn

Marco van Zante (Seringenhof) werd kort in het ziekenhuis opgenomen vanwege hevige buikklachten. We zijn dankbaar dat de oorzaak niet erg zorgelijk is, wel is hij nu in afwachting van een kleine operatie.

Mettien van Mourik (Rozenstraat) werd geholpen aan een liesbreuk en we wensen hem een goede revalidatie.

Jan van Arendonk (Achterweg) heeft inmiddels één keer een behandeling via immunotherapie gehad. De tweede behandeling is nu een week uitgesteld en we bidden en hopen dat deze doorgang kan vinden, zodat hij minder snel in gezondheid achteruitgaat.

De operatie waar Mattie Overheul (Nieuwe Steeg) lang op moest wachten, heeft inmiddels plaatsgevonden. Hoewel het een complexe operatie was, is de eerste ingreep goed geslaagd. We hopen dat Mattie deze week weer naar huis kan komen, om aan te sterken en vervolgens over een onbepaald aantal weken een tweede operatie kan ondergaan.

Reden tot dankbaarheid rondom Evert Mannee (Pieterswaard). Hij kreeg positieve uitslagen naar aanleiding van de behandelingen die hij in de afgelopen maanden heeft gehad. Er volgen nog verdere onderzoeken en de krachten zijn broos, maar we danken God voor dit Lichtpunt.

Na een nare val werd Aal Donker-van der Meijden (Zworrelstraat) opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij gelukkig weer thuisgekomen en wensen we haar een goed herstel.

We denken ook aan andere gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven of verbleven; midden in kuren of bestralingen zitten; chronisch lijden aan lichaam of geest; heftige situaties meemaken in familiekring. In de Naam is kracht.

Verlies

'Slechts je lichaam werd ons ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei', moeten we lezen op de rouwkaart van Jannie Bok-van Arkel. Zij ging heen op 20 januari 2022 en werd geboren op 11 februari 1952. Ze werd gedoopt met de naam Jannigje Klazina.

Er zijn geen tranen en woorden genoeg om nu een lieve vrouw, zorgzame moeder, trotse oma te moeten missen. Een gebeurtenis die daarnaast ook hard inslaat bij verdere familie en onze gemeenschap als geheel. Aanstaande vrijdag 28 januari is om 13:30 de afscheidsdienst en aansluitend de begrafenis. We bidden: 'Houd, Heer, Uw kruis hoog voor ons brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog.'

Jubileum

Op 5 februari gedenken Aart Blom en Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) dat ze veertig jaar geleden in de echt werden verbonden. We zijn met hen dankbaar voor Gods gaven en leiding in hun leven en wensen hen een mooi jubileum toe in kleine kring en Gods zegen in de toekomst.

Bedankt I

Onlangs mochten wij ons 50-jarig huwelijksjubileum vieren. We zijn dankbaar voor alles wat het leven ons heeft gegeven, voor alle dingen die we mochten leren. Graag willen we iedereen bedanken voor onder meer de lieve telefoontjes en voor de kaarten die we mochten ontvangen. Soms ook felicitaties die je niet had verwacht. Dat doet een mens goed en sterkt je in het geloof. Nogmaals hartelijk dank.

Cees en Anneke van Arkel

Bedankt II

We willen iedereen hartelijk danken voor alle kaarten, berichtjes, telefoontjes, bloemen, goede wensen en gebeden. Fijn om te weten dat iedereen zo meeleeft als het leven ineens zo anders is. We zijn enorm dankbaar en gezegend dat alles nu weer zo goed gaat. Marjan is weer helemaal hersteld en ook met Gerrie gaat het elke dag weer een beetje beter. Nogmaals hartelijk dank!

Gerrie en Marjan van Velzen

Bedankt III

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn ziekenhuis en revalidatie opname. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen met je meeleven en je bemoedigen.

Bovenal dank aan de Here onze God dat ik weer wat mocht herstellen om naar huis te gaan op 24-12-2021.

Dank aan Dominee Roseboom voor zijn bezoek in het Gasthuis.

Nogmaals iedereen bedankt en een gezegend 2022 toegewenst.

Corrie Verploegh

Bedankt IV

Gaag wil ik allen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en andere blijken van meeleven tijdens een moeilijke periode van bestraling en chemotherapie. Het was (én is) verrassend en ontroerend. Ook namens mijn vrouw nogmaals hartelijk dank.

Evert Mannee

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN D.V.

Basisdienst

De laatste zondagavond van de maand, zondagavond 30 januari, is er weer een Basisdienst. Uit de *Gewone Catechismus* staan de vragen/antwoorden 19-20 centraal: Is er maar één God? En hoe weet je dat Hij er ook echt is?

De vragen staan vooraf weer op de Orde van Dienst, te vinden op site of in de Kerkapp.

Heilig Avondmaal

Op 6 februari mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. Voor u gaat het wellicht nog op ongewone wijze. Voor mij is het, sinds ik hier ben, de gebruikelijke wijze. U bent de laatste weken ingevoerd in het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs, daarom staat in deze dienst een deel van de zaligsprekingen uit Mat. 5 centraal. In de voorbereiding hoop ik dat we daadwerkelijk honger en dorst naar Gods gerechtigheid hebben.

Kerkdiensten en corona

We hebben goed nieuws! Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn kerkgangers sinds afgelopen zondag weer welkom in de kerkdiensten. Weliswaar houden we op advies van de PKN nog een maximum van vijftig mensen aan, maar het is al geweldig fijn dat we weer als gemeente naar de kerk kunnen.

Wat zijn op dit moment de (nieuwe) afspraken:

- ◆ Voor het bijwonen van de avonddiensten hoeft u zich niet op te geven. Als u of jij een avonddienst wilt bijwonen, kunt u dus gewoon naar de kerk komen.
- ◆ Voor het bijwonen van de ochtenddiensten moet u zich wél opgeven. We maken een soort nieuwe start. Vandaar het verzoek aan iedereen die de ochtenddienst wil bijwonen om u op te geven; dus ook als u eerder automatisch werd ingedeeld.
- ◆ Opgeven kan weer bij Amanda de Bruin. Via email: reservering@nhkherwijnen.nl. Een WhatsApp-bericht naar Amanda kan ook, of bellen via 0418-582153. Graag vermelden met hoeveel mensen u wilt komen.
- ◆ Opgeven graag zo vroeg mogelijk, dat maakt het indelen gemakkelijker. U krijgt bericht als u bent ingedeeld. Geen bericht betekent dus dat u niet bent ingedeeld.
- ◆ De gemeente mag weer ingetogen/ zachtjes zingen. We bekijken nog even hoe lang de voorzangers blijven zingen.
- ◆ De zondagsschool en de kinderoppas communiceren zelf met de ouders of ze weer starten.
- ◆ We blijven de diensten uitzenden via YouTube en de kerkradio (www.nhkherwijnen.nl).

De bekende basisregels veranderen niet:

- ◆ We houden 1,5 meter afstand. Iedereen is vrij mondkapjes te dragen.
- ◆ We nemen de aanwijzingen van gastvrouwen en de koster in acht.
- ◆ We blijven thuis bij coronaklachten als verkoudheid, hoesten, niezen etc. Vanzelfsprekend geldt dat ook als we positief getest zijn etc. Zie ook de algemene richtlijnen van het ministerie.
- ◆ We wassen/ desinfecteren onze handen.

De kerkenraad is erg dankbaar dat we weer 'echte' kerkdiensten kunnen houden, ook al blijft het in afgeslankte vorm. Intussen kijken we uit naar het moment dat alles weer 'normaal' is. We doen dat in het vaste vertrouwen dat God regeert, in alle omstandigheden.

Het kan natuurlijk zijn dat deze week de maatregelen opnieuw worden aangepast. Dan wordt u daarover op de bekende manieren geïnformeerd.

Hebt u vragen of opmerkingen of hebt u behoefte aan contact, laat het gerust weten.

Dik de Joode

scriba@nhkherwijnen.nl

06-20047902

Nog geen zondagsschool tijdens de diensten

Gelukkig mogen er sinds zondag jl. weer gemeenteleden aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten. N.a.v. hiervan hebben wij als leiding overleg gehad m.b.t. het starten van de zondagsschool.

Gezien de oplopende besmettingen onder de schoolgaande kinderen en het rond krijgen van de bezetting hebben wij besloten om nog even te wachten met het weer opstarten van de zondagsschool.

Alle betrokken ouders zijn hiervan, door middel van een mail, op de hoogte gesteld. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zodra we weer overgaan tot het opstarten van de zondagsschool zullen we een ieder hier tijdig va op de hoogte stellen.

We begrijpen dat het mogelijk lastig is dat er nu weer gemeenteleden aanwezig mogen zijn tijdens de diensten en er dan nog geen zondagsschool is, maar we hopen op uw begrip.

Hartelijke groet,
Leiding zondagsschool 'Bethel'

Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn:

voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925).

voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

- ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent

- ◆ Hebt u vragen: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl;

De KerkApp is live!

Zoals beloofd gaan we in dit kerkblad wat dieper in op de app voor kerken, de KerkApp. Gebouwd door Donkey Mobile. Tientallen gemeenten maken er inmiddels gebruik van. Ook wij als Hervormde Gemeente Herwijnen hebben inmiddels een eigen app!, alleen toegankelijk voor leden van de eigen gemeente. Afgeschermd en veilig.

Wat is het nut van de KerkApp?

Gebruikers van de KerkApp in andere gemeenten merken dat de onderlinge betrokkenheid groter wordt. Via de app wordt ook (snel) informatie uitgewisseld. Zo komt bijvoorbeeld het kerkblad in principe al maandagavond in de app te staan. Ook de kerkdiensten staan in de app, met tijden, de voorganger, de doelen van de collecten, de liturgie. Om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Wat is het voordeel van de KerkApp?

Een van de grote voordelen is dat heel veel mensen altijd hun mobiele telefoon dan wel hun tablet in de buurt hebben.

Hoe ver zijn we?

De kerkenraad heeft besloten de KerkApp in te voeren, nadat een commissie van tien gemeenteleden de app uitgebreid heeft getest, samen met enkele 'proefpersonen' uit de gemeente. Nu is de tijd rijp de app 'uit te rollen'.

Voor wie is de app?

De app is alléén voor leden van de Hervormde Gemeente Herwijnen. Als iemand zich aanmeldt, volgt altijd een check of hij/zij inderdaad lid is van onze gemeente (al weten we dat meestal wel natuurlijk). De app-beheerders (Hetty van Arkel, Amanda de Bruin, Henk de Bruin, Dik de Joode) voeren de check uit.

Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor 'gastleden', met name voor mensen die met ons meelevens maar niet officieel tot onze gemeente behoren. Deze gastleden worden persoonlijk benaderd. Als iemand van buiten de gemeente zich spontaan meldt, volgt altijd eerst intern overleg of iemand wordt toegelaten.

Dat klinkt streng

Klopt, maar in de praktijk zal het reuze meevallen. Juist omdat het gaat om een besloten app, is 'controle aan de poort' belangrijk. Zie het maar als controle op toegangskaartjes bij een evenement. Overigens hebben de app-beheerders een verklaring getekend waarin onder meer de geheimhouding is geregeld.

Ik sta te trappelen, hoe kom ik aan de app?

Ga naar de Playstore of de Appstore op uw telefoon of tablet. Zoek op Hervormd Herwijnen. U kunt ook de QR-code scannen die op de flyer in dit kerkblad staat.

En nu?

U downloadt de app. U moet in elk geval een naam en emailadres invullen. Het liefst ook uw telefoonnummer. Verder bent u vrij welke gegevens u wel of niet achterlaat. Donkey Mobile heeft een privacybeleid, dat AVG-proof is. Er gebeurt verder niets met uw persoonlijke gegevens. De afspraken met Donkey Mobile en de afspraken over het gebruik van informatie in de app worden toegevoegd aan het privacyprotocol van onze gemeente. Wie dat in wil zien kan contact opnemen met Dik de Joode (scriba@nhkherwijnen.nl; 06-20047902)

Mooi, en dan?

De app werkt met groepen, rondjes die u boven in uw scherm ziet staan, met een naam en illustratie. U krijgt automatisch toegang tot de groepen Mijn kerk, Hervormd Herwijnen, Onderweg, Kerkblad en Liturgie online. Klinkt het ingewikkeld? Als u de app opent, ziet u het vanzelf. Berichten in deze groepen verschijnen ook in uw eigen tijdlijn.

Wat staat er in die groepen?

De groep 'Hervormd Herwijnen' is bedoeld voor algemene berichten; denk aan de brieven over 'corona en kerkdiensten'. Verder is hier ruimte voor informatie over de kerkdiensten, de liturgie, een link om de diensten te volgen. Na de dienst komen ook de afkondigingen in deze groep. Slechts een beperkt aantal gemeenteleden kan berichten in deze groep plaatsen.

In de groep 'Onderweg' kan eigenlijk iedereen iets plaatsen. Bijvoorbeeld een mooi gedicht dat u hebt gelezen, maar ook een foto van een regenboog of van de kerk, een oproep om een fietsclub te beginnen, een verslag van de startmiddag.

In de groep 'Kerkblad' komen alle kerkbladen op een rij te staan, in pdf-formaat. In die groep zal verder niet zoveel gebeuren.

Ook hierbij geldt: gewoon de app openen en in de groepen kijken. Er kan eigenlijk niets mis gaan.

Kan iemand die lid is van een groep zomaar van alles posten?

In principe wel. Maar niet iedereen is lid van alle groepen. Een simpel voorbeeld: er is een groep voor de kerkenraad. Daar hebben alleen kerkenraadsleden toegang tot. De groepsbeheerder bepaalt wie wordt toegelaten en wie niet.

Bent u lid van een groep binnen de app, dan kunt u reageren op berichten. Interactief dus!

Zijn er spelregels voor het plaats van berichten waar ik lid van ben?

Uiteraard. Deels staan die al in de algemene voorwaarden etc. van Donkey Mobile, waarmee u akkoord gaat als u toegang krijgt. Verder mag het helder zijn: we gebruiken geen grove taal, we beledigen niemand, we discrimineren niet, we kwetsen niet. De groepen zijn ook niet bedoeld om kritiek te leveren, noch voor het uitdragen van politieke standpunten etc. En u voelt zelf wel aan wanneer een 'ouwerwets' mailtje of telefoontje, of gewoon iemand op straat even aanschieten beter op z'n plaats is.

Mocht er iets in een groep verschijnen dat niet voldoet aan de uitgangspunten, dan kunnen de hoofdbeheerders Henk de Bruin of Dik de Jooide 'ingrijpen', al dan niet in overleg met de kerkenraad. Ook dit klinkt weer erg streng, we denken ook niet dat het nodig zal zijn, maar het is goed om wel even te vermelden.

Zijn er niet meer groepen dan zojuist genoemd?

Zeker wel, er zijn meer groepen. Iedereen kan een groep aanmaken en wordt daarmee automatisch beheerder van zo'n groep. Om een voorbeeld te geven: Leontien van Arkel maakt een groep 'Crèche' aan, waarmee zij automatisch beheerder is van die groep. Zij verleent anderen toegang. Vraag u bij het aanmaken van een groep steeds af: is een groep echt functioneel en heeft iedereen die toegang zou moeten hebben, ook echt toegang.

Welke groepen er al zijn?

Via de knop 'Ontdek' kunt u zien welke groepen er allemaal zijn, los van waar u al lid van bent (ga bovenin in 'Mijn kerk' staan; onder het icoontje ziet u de knop 'Ontdek', druk daarop). U kunt toegang vragen tot een groep. De groepsbeheerder bepaalt of u wordt toegelaten

Ik zie ook onderin het startscherm icoontjes. Waar zijn die voor bedoeld?

Ga er gewoon maar eens op staan. Dan ziet u vanzelf wat u tegenkomt. In 'Agenda' verschijnen alle algemene agendaberichten, plus de agendaberichten van de specifieke groepen waarvan u lid bent.

Klikt u op 'Geven' dan krijgt u de mogelijkheid een gift te geven, met name voor de collectes. Daarover zo meteen meer.

In 'gemeente' ziet u alle leden. Klikt u op een naam, dan krijgt u het emailadres te zien en een overzicht van de groepen waarvan de persoon lid is.

'Profiel' bevat uw persoonlijke gegevens. U kunt die zelf aanvullen als u wilt door op 'bewerken' te drukken. Na het aanbrengen van wijzigingen op het vinkje rechtsboven tikken. In 'Profiel' kunt u ook bepaalde instellingen wijzigen.

Hoe oud moet ik zijn om toegang te krijgen tot de app?

Er is geen leeftijdsgrens. Wel heeft de kerkenraad besloten dat jongeren tot 16 jaar toestemming van hun ouders moeten hebben. Zodra jongeren in die leeftijdsgroep zich aanmelden, nemen we contact op met de ouders.

Ik heb geen smartphone of tablet. Wat nu?

Helemaal niets aan de hand. Het kerkblad blijft verschijnen, de website blijft in de lucht (die is overigens vernieuwd, zie verderop in het kerkblad) en 's zondags zijn er gewoon afkondigingen. Ook op die manieren blijven we u informeren, net als nu.

Kan ik de app ook gebruiken op pc of laptop?

Nog niet, maar Donkey Mobile werkt daar wel aan.

Komen er nog meer aanpassingen?

Ongetwijfeld. Donkey Mobile voert geregeld verbeteringen door of biedt extra gebruiksmogelijkheden. De KerkApp is in dat opzicht continu in ontwikkeling. We zullen u daarover informeren.

We zouden nog iets horen over collecteren via de app

O ja, dat klopt. Onderaan het scherm ziet u het icoontje 'Geven'. Als u daarop klikt, ziet u bovenaan naast uw foto 'Mijn saldo' en de knop 'Opwaarderen'. Het opwaarderen is vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. In dit geval legt u geen voorraadje collectebonnen aan, maar een voorraadje euro's. Onder 'Saldo' ziet u de drie collectedoelen van die week, met daaronder nog de zendingsbus en de zondagsschoolcollecte.

Voor elk van de doelen kunt u zelf de hoogte bepalen (via de toetsen – en +). Hebt u de hoogte van de bedragen bepaald, dan druk u op 'geven' en worden de bedragen van uw saldo afgeschreven.

Waarom moet ik eerst een bepaald saldo op de app zetten?

Niks moet. Maar elke keer als u een los bedrag zou overmaken, betaalt u 35 cent (binnenkort 29 cent) per transactie. Dat mag natuurlijk, maar het is misschien ook een beetje zonde van het geld. Daarom is het aantrekkelijker eerst 'euro-voorraadje' op 'Mijn saldo' te zetten en dan bedragen over te maken.

Kunnen kerkrentmeesters of diakenen zien welke bedragen ik overmaak?

Nee, dat kunnen ze niet zien. Zij krijgen alleen algemene overzichten met totaalbedragen, zonder gegevens van de gevers.

Poeh, het is een heel verhaal geworden

Ja, we hebben veel uitgelegd. Maar u hoeft lang niet alles te onthouden, veel wordt vanzelf duidelijk als u de app gebruikt. Ga dus naar de Playstore of de Appstore, zoek naar Hervormd Herwijnen, downloadt de app en meld u aan. Gewoon doen en proberen.

EN LEES UITERAARD DE FLYER DIE SAMEN MET DIT KERKBLAD IS VERSPREID.

Komt u er niet uit: kijk op de lijst met veel gestelde vragen of aarzel niet om contact te zoeken met het speciale A-team (het app hulpteam). Dat is te bereiken via:

apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Bellen of een bericht sturen kan ook:

Leontien van Arkel, 06-48425158

Amanda de Bruin, 0418-582153

Aarzelt u nog?

Probeer het gewoon. Komt u er niet uit: neem contact op met het A-team. En bevat het na een aantal weken of maanden niet: u kunt u altijd nog afmelden.

Vernieuwde website

Heel veel mensen hebben de afgelopen jaren de weg weten te vinden naar onze website. De invoering van de KerkApp vonden we een mooi moment om ook de website een opfrisbeurt te geven. Dirk de Bruijn, die jarenlang op de achtergrond heel veel tijd en energie heeft gestoken in het beheer van de site, vond dat een mooi moment om na jaren het stokje als webmaster over te dragen. We zijn blij dat Leontien van Arkel en Amanda de Bruin hem willen opvolgen. Vanaf deze plaats willen we Dirk de Bruijn hartelijk bedanken voor zijn inzet al die jaren. Een website bouwen is één, zonder mensen die de site beheren en actueel houden heb je er niet veel aan.

De nieuwe website is te vinden onder www.hervormdherwijnen.nl

De oude link www.nhkherwijnen.nl blijft nog wel even bestaan, maar zal worden doorgelinkt naar hervormdherwijnen.nl

VERANTWOORDING

Collecten

24 dec.	1 ^e collecte	€	1,50	Leger des Heils
25 dec.	1 ^e collecte	€	32,90	Diaconie
	2 ^e collecte	€	59,90	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	74,80	Pastoraat en prediking

26 dec. zondagsschool	1 ^e collecte	€	15,90	kerstcoll.
	2 ^e collecte	€	15,40	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	9,70	Onderhoudsfonds
31 dec.	1 ^e collecte	€	1,00	Dorcas
	2 ^e collecte	€	1,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	volgt	Oudjaarscollecte
1 jan.	1 ^e collecte	€	8,50	Diaconie
	2 ^e collecte	€	9,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	12,00	Pastoraat en prediking
2 jan.	1 ^e collecte	€	31,20	Evangelisatiecomm.
	2 ^e collecte	€	39,20	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	34,20	Pastoraat en prediking
9 jan.	1 ^e collecte	€	4,20	Mensenkinderen
	2 ^e collecte	€	0,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	0,00	Pastoraat en prediking
16 jan.	1 ^e collecte	€	59,45	IZB Passie voor missie
	2 ^e collecte	€	90,55	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	60,15	Pastoraat en prediking

Giften

Het CvK ontving via de bank;

€ 185,00 voor collecten

€ 150,00 aan giften

Ds. Roseboom ontving 2x € 50,00 en € 20,00 voor de kerk; en € 15,50 voor Martin en Marleen 't Hart.

Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving € 15,00 en € 70,00 en € 5,00.

Diaken J.W. Boogert ontving € 44,00 aan collectebonnen voor diverse doeleinden.

Marleen Ruitenburg ontving € 50,00 voor de kerk en € 15,00 voor de zondagsschool.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Huis aan huis collecte zondagsschool

Beste gemeenteleden, de in december gehouden huis aan huis collecte heeft het mooie bedrag van €1.028,40 opgebracht.

Langs deze weg willen wij eenieder die, op elke wijze dan ook, aan dit resultaat heeft meegewerkt hartelijk danken.

Wij zullen €500 van dit bedrag over maken aan de GZB t.b.v. het werk dat Martin en Marleen 't Hart mogen verrichten onder de bevolking van Rwanda.

Leiding zondagsschool 'Bethel"

Avondmaalscollecte 6 februari

De avondmaalcollecte van zondag 6 februari is bestemd voor Dorcas. Dorcas is een christelijke ontwikkelingsorganisatie welke werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Met de collecte ondersteunen we projecten in Tanzania, een land in Afrika. Maar liefst 36 procent van de bevolking van Tanzania leeft onder de armoedegrens. De verschillende projecten zijn opleiding van boeren, steun voor ondernemers voor het opzetten van een bedrijf en projecten in het kader van ontwikkeling van kinderen.

Met uw bijdrage kunnen we deze mensen helpen. Dank u wel!

Diaconie

Actie Kerkbalans

Graag vragen we nog even kort aandacht voor de Actie Kerkbalans. Deze week hopen we de actie voor het grootste deel af te ronden. Misschien is uw reactie al bij u opgehaald of hebt u die al ingeleverd. Misschien ook nog niet en komt de vrijwilliger nog langs.

Hoe dan ook, we hopen op uw positieve reactie.

Want de actie is belangrijk voor onze gemeente en daarmee voor ons allemaal. Want de gemeente, dat zijn we met z'n allen. En zo dragen we ook met z'n allen verantwoordelijkheid voor onze gemeente. Ongeacht leeftijd, geslacht of hoe we tegen bepaalde zaken aankijken. Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven om samen op te trekken.



Waarom Actie Kerkbalans belangrijk is?

De opbrengst van Kerkbalans is onze grootste bron van inkomsten. Waarbij geld geen doel is, maar een middel. Een middel om te zorgen dat de kerkdiensten door kunnen gaan, dat het pastorale werk door kan gaan, het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, de bloemengroet; om te zorgen dat de dominee, gastpredikanten en de energierekening betaald kunnen worden, de afdrachten aan de landelijke kerk en ga zo maar

door. Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven om samen op te trekken en zorg te dragen voor de kerk van vandaag én van morgen.

Natuurlijk zijn er andere inkomsten (bv giften, collecten, acties) en proberen we te besparen waar mogelijk. Maar om alles draaiende te houden hopen we dat Kerkbalans minstens 67.500 euro oplevert.

En misschien nog voor alle duidelijkheid: de inkomsten uit de Kringloop-Kas zijn voor het Onderhoudsfonds, waaruit het onderhoud aan kerk, pastorie, bijgebouwen, tuin wordt betaald. Dat zijn behoorlijke kosten. Die inkomsten staan dus los van het gewone 'huishoudboekje' van de kerk. Voor dat gewone huishoudboekje is Kerkbalans enorm belangrijk.

Is 67.500 euro haalbaar?

Ja, dat is haalbaar. Als we als jong en oud ons steentje bijdragen is dat zeker haalbaar. De afgelopen jaren is dat ook gebleken: u en jij lieten ons niet in de kou staan!

Belangrijke vraag is natuurlijk, 'wat is de kerk ons, u en jou waard'. Ook afgezet tegen andere uitgaven. We gaan er vanuit dat de kerk er niet een beetje 'bijhangt', om het kort door de bocht te zeggen.

Actie Kerkbalans is weliswaar een 'vrijwillige bijdrage', maar gelukkig beseffen veel mensen dat vrijwillig niet vrijblijvend is! Daar zijn we erg blij mee. De opbrengsten in 2020 en 2021 lieten een hartverwarmende stijging zien. We bidden en hopen dat we die trend met z'n allen vasthouden.



Wat moet ik dan geven?

Lastige vraag. Veel mensen vinden het fijn een richtlijn te hebben. We gebruiken daarvoor een tabel die door meer kerken wordt gebruikt. Als iedereen de tabel hanteert, halen we de 67.500 euro ruimschoots.

We begrijpen heel goed dat niet iedereen evenveel heeft te besteden. Toch hebt u misschien nog wel ruimte, hopen we. Door af te wegen wat de kerk u waard is en de tabel als richtlijn te gebruiken.

Deed u nog niet mee aan Kerkbalans? Of kwam het nog niet tot een verhoging van uw bijdrage? U hebt nu de kans: *geef volgens de tabel, dan redden we het wel!* Er zijn gemeenten die hun leden vragen minimaal 50,75 of 100 euro te geven, als ze het afgelopen jaar minder gaven dan deze bedragen. Zullen we het eens proberen?

Elke maand een bedrag geven kan ook. 12 x €30 is ook €360. Om maar een voorbeeld te geven.

Fiscaal aftrekbaar

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maakt u gebruik van de regeling voor een 'periodieke gift', dan kan het voordeel zelfs hoger uitvallen, aangezien dan de volledige gift aftrekbaar is. U vindt daarover meer informatie op de website hervormdherwijnen.nl onder 'ANBI'.

De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen per maand:	Bijdrage kerkbalans percentage	Bijdrage per jaar in euro's
€ 0 - € 500	0,5%	€ 0 - € 30
€ 501 - € 1.000	1,0%	€ 60 - € 120
€ 1.001 - € 1.500	1,5%	€ 180 - € 270
€ 1.501 - € 2.000	2,0%	€ 360 - € 480
€ 2.001 - € 2.500	2,5%	€ 600 - € 750
€ 2.501 of meer	3,0%	€ 900 of meer

Wie een bedrag wil overmaken voor Actie Kerkbalans kan dat doen via:
NL42 RABO 03280 00531
NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2022. Hartelijk dank!

Het college van kerkrentmeesters

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
08-02	A. Mijdam-van Zanten	91	Sluimerskamp
12-02	F. Mus-Muller	90	Kolstraat

Bloemengroet

De bloemengroet namens onze gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Mevrouw A.C. Verploegh, Zworrelstraat
- Fam. Van Baalen, Mert
- Mevrouw A. Donker, Zworrelstraat

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418-581505;

- per telefoon of app 06-14600988;

- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met technisch scriba Dik de Joode, telefoonnummer: 06-20047902.

Activiteiten

Bijbelgesprekskring en Kring Groeien in Geloof

Onder de oudere generaties merk ik, terecht, veel voorzichtigheid ten aanzien van de corona-ontwikkelingen. De komende weken ben ik daarom hiermee ook nog voorzichtig.

Maar in het vooruit kunnen we al wel vast een mogelijke datum prikken.

Voelt u zich dan vooral vrij om aan te sluiten:

Bijbelgesprekskring: dinsdag 15 februari om 10:15 (Grote Zaal). We behandelen hoofdstuk 3 uit Gaan op Gods Weg;

Kring Groeien in Geloof: dinsdag 22 februari om 20:00 (Grote Zaal). We behandelen Programma 3 (vanaf blz. 33) uit Durf Daniël te zijn.

Kring Ik geloof, geloof ik (?)

Op woensdag 2 februari hopen we elkaar weer om 20:00 te treffen in de pastorie en gaan we verder met een onderwerp uit Hoopvol Leven.

Catechese

Toen de scholen open bleken te gaan, zijn we toch maar weer een week eerder gestart met Follow Me. Die communicatie gaat tegenwoordig gelukkig vlot en zelfs iedereen was erbij. In de komende weken hopen we elkaar ook weer te zien:

Follow Me (1^e en 2^e klassers): 31 januari, 7 en 14 februari om 19:15

Follow Me (3^e en 4^e klassers): 31 januari, 7 en 14 februari om 20:20

Follow Me Next (16+): 30 januari en 6 februari om 20:00



**Steun het voedselhulpprogramma van
Dorcas in Jemen én geniet van
bloemen- en plantenpracht**

Hoe? Met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen!

Jardino potgrond 1 zak/40 liter voor € 4,50 of drie zakken voor € 12,50

De potgrondactie is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende manieren uw bestelling doorgeven:

- Per mail: **dorcaspotgrond@gmail.com**
- Door onderstaande bestelstrook in te leveren.

Uw bestelling moet uiterlijk **6 maart** a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling wordt op zaterdag **12 maart 2022** thuisbezorgd. Bij voorkeur kunt u betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas Herwijnen, o.v.v. potgrondactie en uw **eigen adresgegevens**.

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de dorpen Vuren, Herwijnen, Hellow en Haaften. Dus geen gesjouw én u steunt op deze manier het goede doel: Dorcas programma: 'Oorlog in Jemen? Help de mensen die daardoor hongerslijden'

□-----

Bestelstrook Potgrondactie

Aantal zakken: _____ stuks

Naam: _____

Straatnaam: _____

Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

Betaling: 0 Contant bij bestelling

0 Contant bij aflevering

0 Per Bank



Inleveren uiterlijk **6 maart** a.s. in de daarvoor bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en Vuren of bij:

- fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
- fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen; telefoon: 582269
- fam. H. van Wijgerden, Mijnliefaan 2 te Herwijnen
- Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren; telefoon: 0183-630558

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

Follow Me (1^e en 2^e klassers): 31 januari, 7 en 14 februari om 19:15

Follow Me (3^e en 4^e klassers): 31 januari, 7 en 14 februari om 20:20

Follow Me Next (16+): 30 januari en 6 februari om 20:00

Woensdag 2 februari 20:00u Ik geloof, geloof ik?

Dinsdag 15 februari 10:15u Bijbelgesprekkring

Zaterdag 12 maart Potgrond actie Dorcas

Zaterdag 2 april Rommelmarkt

DIJKPRAAT

Dijkpraat

Tijdens een Nationaal gebed, voorafgaande aan de Gebedsweek, werd een indrukwekkend gebed uitgesproken, vanuit de basis van het Onze Vader. Hieronder leest u de tekst daarvan:

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,

Maar onze blik naar boven is vertroebeld.

‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,

Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.

‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,

Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.

‘Red ons van het kwaad’,

Dat is ons diepste verlangen.

Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?

Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie

Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?

Help ons dan om te bidden:

‘Vergeef ons onze schulden,

Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.

Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.

Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.

Vergeef ons, wanneer we muren optrekken

Totdat niets ons meer kan raken,

En we zelf geen kant meer op kunnen.

Heer, U kent ons en doorgrondt ons.

Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden,
Geen dreunende tweets en schallende one-liners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.
'Want aan U behoort het koningschap, de macht
en de majesteit, in eeuwigheid, amen'

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
D.V. maandag 14 februari 2022 **vóór 16.00 uur**
ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

7 maart	voor 3 weken
28 maart	<u>voor 2 weken</u>
11 april	voor 3 weken
2 mei	voor 3 weken
23 mei	voor 3 weken
13 juni	voor 3 weken
4 juli	<u>voor 8 weken</u>

KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENTST OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.nhkherwijnen.nl
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00